

Kära medlem i Svenska Fornminnesföreningen!

Hösten är här och med den perfekta förhållanden för fornminnesintresserade! Både för att se lämningar i skog och mark och för att hålla sig inne med ett bra föredrag i sällskap med likasinnade. Vi har ju redan hunnit träffas några gånger efter sommaren: den fina *minneskvällen* till Yvonne Lédel hölls med hjärta och värme och flera intressanta inslag såsom en visning av *Medeltidsmuseet* av museichef Tina Rodhe och ett föredrag om *Hälsinglands förhistoria och forn lämningar* av docent Anders Carlsson. *Resan till Hälsingland* var mycket lyckad och har fått många glada och positiva omdömen från dem som var med – en kort reseberättelse bifogas detta brev. Vi har också hört en rapport kring pågående forskning om *gotländska bildstenar* från Hannah Strelau. Och flera intressanta programpunkter återstår ännu under hösten!

Novemberprogrammet

Den 9 november föreläser osteolog Elin Ahlin Sundman, Universitetet på Island, om *Medeltidsmannen* utifrån sina studier av begravningar vid två kloster. Hur gjorde medeltida män för att visa sig manliga, och hur man tar reda på det genom att studera skelett?

Den 30 november presenterar arkeobotaniker Jens Heimdahl, Arkeologerna, *Den äldsta svenska trädgårdshistorien* där nya rön visar en skandinavisk trädgårdskultur som funnits både långt tidigare och mer allmänt än vad som tidigare antagits.

Mer information om föredragen finns i tidigare utsänt program och på vår hemsida.

Båda föreläsningarna hålls kl. 18.00 på Historiska museet. Samarbete med Historiska museet: medlem i SFF behöver ingen biljett, medlemskap anges till värden vid inläpp. Café Rosengården är öppet till kl. 18.00.



Julavslutning 7 december

Den 7/12 är det dags för julavslutning, kl. 18.00 på Medeltidsmuseet. Det kommer att serveras *jultallrik*, och därför behöver vi senast den 1/12 ha din anmälan (ange ev. allergi eller veg.) till info@fornminnesforeningen.com (eller ring till Klubbmästare Jackie, tel. 076-7219124). Pris: 200:-/person, sätt in på PG 53 921-3 eller swisha till 123 600 96 17. Märk betalningen med Jul {namn}. Vin/öl till självkostnadspris.

Årets *Hildebrandpristagare* Fredrik Hallgren mottager sitt pris och föreläser om sitt arbete med bl.a. spektakulära nya stenåldersfynd från mossar under titeln *Unika men hotade stenålderslämningar i Dagsmosse, Östergötland*.



Och om vi har riktig tur så smygprenteras den efterlängta *boken från SFFs 150-årsjubileum*, som ska komma från tryckeriet inom kort!

Om medlemsverksamheten

Det har varit skönt och roligt att få komma igång ordentligt med aktiviteter efter pandemiperioden, och det har kommit en hel del nya medlemmar vilket är ett glädjande tecken på det stora intresse som finns för fornminnen och kulturhistoria. Men vi noterar också att en del trogna medlemmar inte riktigt har hittat tillbaka till gamla rutiner och skickar en särskild hälsning till er – ni är saknade!

Svenska Fornminnesföreningens föreningsverksamhet drivs i grunden av medlemmarnas intressen. Hör gärna av er med synpunkter på verksamheten, önskemål om aktiviteter och andra förslag till Klubbmästaren och styrelsen. Vi tar tacksamt emot dem och är angelägna om att forma en bred verksamhet som svarar mot olika medlemmars intressen.

Slutligen påminner vi er alla om att betala *medlemsavgiften* så att föreningsaktiviteterna ska kunna fortsätta att blomstra!

Väl mötta hälsar Styrelsen

Tina Rodhe (ordförande), Nanouschka Myrberg Burström (vice ordförande, stipendiesekreterare), Adrian Klang Törnberg (sekreterare), Karl Lysén (skattmästare), Jackie Taffinder (klubbmästare, programkommitté), Bo Franzén (ledamot, stipendiekommitté), Carina Jacobsson (ledamot, stipendiekommitté), Per-Eric Lindgren (ledamot, programkommitté, stipendiekommitté), Magnus Odebäck Ljunge (ledamot, programkommitté), Elisabet Rydh (ledamot, hemsidesansvarig)

OBS ny postadress!

Svenska Fornminnesföreningen
c/o Stockholms universitet
Historiska institutionen
SE-106 91 Stockholm

E-postadress info@fornminnesforeningen.com

Hemsida: fornminnesforeningen.com

Följ och gilla oss också på Facebook!

Plusgirokonto: 53 921 - 3

Swish: 123 600 96 17



Forsa kapell, foto Per-Eric Lindgren

Medlemsresa till Hälsingland med SFF

29 september till 2 oktober genomfördes föreningens efterlängtade resa till Hälsingland, ledd bl.a. av Per-Eric Lindgren och alltid lika kunniga Margareta Kempff Östlind, samt flera guider med lokal förankring. Många spännande platser av olika slag besöktes: förhistoriska lämningar, medeltida kyrkor, Hälsingegårdar och mycket mera! Säkert finns många andra berättelser bland deltagarna, men här kommer en reflektion kring ett oväntat besöksmål från Per-Eric:

”Varför finns det ett katolskt kapell i Forsa, Hälsingland?

Under föreningens landskapsresa till Hälsingland besökte vi ett katolskt kapell nära Forsa folkhögskola där vi bodde under resan. Jesu hjärtas kapell var inte märkvärdigt i sig. Det kunde inte mäta sig med alla medeltida kyrkor vi såg. Det hade inte medeltida väggmålningar, altarskåp av Hakon Gullsen eller dopfuntar av gotländsk sandsten. Men berättelsen bakom uppförandet år 1909 var fascinerande. Kapellet låg bredvid Hälsinglands Linspinneri AB som grundades 1897. Lin har odlats under lång tid i Hälsingland. Det är anledningen till att landskapets bönder blev förmögna och kunde bygga de rikt dekorerade och världsarvsklassade Hälsingegårdar som vi också såg prov på under resan. Linhanteringen hade dock inte drivits industriellt förrän 1897 då spinneriet öppnades. Det fanns ingen arbetskraft som kunde hantera maskinerna. Erfarna arbetare hämtades från Böhmen i nuvarande Tjeckien, Österrike, Ungern och Irland. Dessa arbetskraftsinvandrare saknade en katolsk kyrka. Det är anledning till kapellet vi besökte. Cecilia Olsson från Hälsinglands museum gav oss inblick i livet på fabriken under dess storhetstid.”

Tack alla medlemmar som följde med, och tack till alla som visade oss runt!